

## ☒ verklaring van het recht tot geluk in de Europese Unie

Een van de fundamenteën van de Europese beschaving is filosofie. Aristoteles en Epicurus beseften dat het doel van filosofie geluk was (het wel-zijn). Epicurus leerde dat geluk correspondeerde aan de afwezigheid van mentale en fysieke pijn en zou kunnen worden verkregen door de observatie van de natuur, bescheidenheid, vrij wil, deugd en vriendschap.

Veel eeuwen later, in 1776, werd de hoofdauteur van de Amerikaanse Declaratie van Onafhankelijkheid, Thomas Jefferson, beïnvloed door het inzicht van Epicurus, omvatte tussen mensen rechten, het recht tot het nastreven van geluk. In 2012, beslisten de Verenigde Naties om het nastreven van geluk te erkennen als een fundamenteel doel en recht van de mens door de 20ste van maart van elk jaar te benoemen als de internationale dag van het geluk.

Door het feit dat het nastreven van geluk niet is toegevoegd aan de 54 artikelen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2010/C 83/02), vragen wij voor de erkenning van het recht tot geluk in de Europese Unie, omdat het helder is dat het een fundamenteel recht van de mens is en de niet-erkenning ervan, waar dan ook in de wereld, een schending betreft van dit natuurlijke recht.

De Vrienden van de Epicurische Filosofie “Tuin” van het Griekse  
4de Pan-Helleense Symposium  
van de Epicurische Filosofie.